

Drs. G.A. van Veelen

Hoe vind ik een partner?

Deze vraag houdt veel jongelui bezig. Ook veel ouders zitten er over in, hoe hun kind de juiste partner zal vinden.

Belangrijke vraag

Na de beslissing om je leven aan de Here Jezus toe te vertrouwen en het eeuwige leven te ontvangen, is er nauwelijks een belangrijkere vraag, dan die naar het vinden van de juiste levenspartner. Immers daarmee moet je de rest van je leven verder. Je kunt vrij eenvoudig veranderen van werkring, maar niet van levenspartner.

Daarom is het verassend, dat jongeren en ook ouderen, die verlangen naar een huwelijk, soms zo onvoorzichtig en irrationeel zijn, bij het zoeken of vinden van een levenspartner.

Verliefdheid maakt blind

Men zegt wel eens: Liefde maakt blind. Dit is een populaire uitspraak, want liefde maakt zeker niet blind. Ware liefde, doet ons de ander zien, zoals God hem of haar ziet, met zij deugden, maar ook zijn ondeugden. In een relatie van ware liefde durft men elkaar ook best de waarheid te zeggen. Verliefdheid maakt blind. Dat is zeker waar. En zo hebben wij al vele mensen en ook gelovigen blind zien varen op hun gevoel van verliefdheid. Sommigen kwamen ondanks alles toch nog goed terecht, Velen leden ongelooflijke schade, zowel aan hun huidige aardse levensgeluk als aan hun eeuwig heil.

De Bijbel is niets speciaal geschreven voor het vinden van huwelijkspartners. Zij is geschreven voor het vinden van de eeuwige Partner, Jezus Christus. Toch vinden wij meer dan genoeg aanwijzingen, om tot een goede partnerkeuze te komen.

We beginnen maar met het probleem van verliefdheid. De Bijbel heeft hierover een aantal tragische verhalen, waarbij mensen schade opliepen.

Simson

Het eerste gaat over Simson. Simson was uiterst gevoelig voor vrouwelijk schoon. Zijn levenbeschrijving laat ons zien, dat hij een slaaf was van zijn seksuele hartstochten. Hierdoor kwam hij iedere keer in problemen. In het begin kon hij zich er nog uitredden, maar uiteindelijk werd Delila zijn ondergang. Richt.16:4 *Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: Tracht door overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overheersen en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder elfhonderd zilverstukken geven. Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt moeten worden om u te bedwingen.* Simson werd in zijn leven vele keren verliefd op allerlei jonge vrouwen, bijvoorbeeld heidense, waarvan God had gezegd in Deuteronomium 7:3 *Gij zult u ook niet met hen verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen.*

Een eerste les kunnen we hieruit al trekken: Ongelovigen vrouwen en mannen kunnen wat betreft hun uiterlijk en karakter heel aantrekkelijk zijn. Maar het is dwaas om in te gaan op deze gevoelens. Voor Simson betekende het de ondergang. Hetzelfde gebeurt ons, wanneer wij onze gevoelens en gedachten niet controleren. Dan gaat die aantrekkingskracht snel over in verliefdheid en worden wij blind voor de fouten van de ander en doof voor de waarschuwingen, die wij van anderen krijgen. Die gevoelens van aantrekking moeten direct onder de discipline van de Heilige Geest worden gebracht. Ook Paulus waarschuwt nadrukkelijk voor het toegeven aan verliefdheid voor een ongelovig iemand. 2 Corinthiërs 6:14 *Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het*

licht met de duisternis? In het begin lijkt het alsof je best wel met elkaar kunt optrekken. Je hebt misschien een aantal overeenkomstige interesses, of je vindt de ander gewoon knap en geweldig. Maar na enige tijd blijkt die ander ook heel gewoon te zijn, na even blijkt die ander ook zijn lek en gebrek te hebben. En dan blijkt, dat je het meest wezenlijke van je leven niet kunt delen, namelijk de ontmoeting met God. Je kunt niet samen bidden. Dan begint het lijden, waarbij je een heel moeilijk leven krijgt, of zelf ook het geloof kwijtraakt. Hetzelfde bevel geeft Paulus aan hen, die door het overlijden van hun partner, weduwe of weduwnaar zijn geworden: 1 Cor.7:39 *Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.* De nieuwe partner, moet dus een kind van God zijn. Iemand die 'in de Here' is, die Jezus liefheeft.

En denk nu maar niet: 'O, hij of zij komt wel tot geloof' of: 'Hij of zij is kerkelijk. Dat is toch wel genoeg?' Dat risico is veel te groot om levensgeluk te bouwen, op een mogelijke verandering van je partner. Bovendien kun je niet verwachten, dat jouw voorbeeld en keuze van ongehoorzaamheid aan Gods woord je partner zal stimuleren om gelovig te worden.

De macht van verliefdheid

Wat moeten wij met gevoelens van verliefdheid? Ik beschrijf verliefdheid wel eens als een 'neutrale demon'. Daarmee bedoel ik, dat het je helemaal te pakken kan krijgen, dat je erdoor overweldigd kunt raken, maar dat absoluut niet duidelijk is, of het ook goed is, en al helemaal niet, of het de wil van God is. Ook mensen, die al getrouwd zijn kunnen worden overvallen door een aantrekkingskracht tot een vreemde, die kan uitgroeien tot verliefdheid. Ook zij moeten hun gedachten en gevoelsleven controleren.

Amnon en Tamar

De Bijbel beschrijft in 2 Sam.13 het verhaal van Amnon (een zoon van David) en zijn halfzuster Tamar. Volgens Lev.20:17 mocht

hij haar niet trouwen, maar op een of andere manier werd er aan die wet niet altijd de hand gehouden. *Een man die zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, neemt en haar schaamte ziet en zij ziet zijn schaamte, een schande is het en zij zullen voor de ogen van hun volksgenoten worden uitgeroeid; de schaamte van zijn zuster heeft hij ontbloot, zijn ongerechtigheid zal hij dragen.* Hoewel Amnon dit weet. Laat hij echter de gevoelens van verliefdheid jegens Tamar over zich heersen. Zij worden zo krachtig, dat hij er zelfs ziek van wordt. 2 Samuel 13:1 *Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten; en Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed er zo onder, dat hij ziek werd om der wille van zijn zuster Tamar; want zij was een maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen. Nu had Amnon een vriend, Jonadab geheten, de zoon van Sima, de broeder van David; en Jonadab was een zeer schrander man. Deze zeide tot hem: Waarom, o koningszoon, ziet gij er elke morgen zo bedrukt uit? Zoudt gij het mij niet meedelen? En Amnon zeide tot hem: Ik heb Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom lief. Toen zeide Jonadab tot hem: Leg u te bed en houd u ziek. Wanneer uw vader u dan komt bezoeken, dan moet gij tot hem zeggen: laat toch mijn zuster Tamar komen om mij te eten te geven. Als zij dan voor mijn ogen het voedsel bereidt, zodat ik het zien kan, dan zal ik dat uit haar hand eten.*

Amnon krijgt dus het advies om over de zaak te gaan liegen tegen zijn vader. En hij stemt daarmee in. Daaruit blijkt al, hoever hij van de waarheid vandaan is geraakt. *Daarop ging Amnon te bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem kwam bezoeken, zeide Amnon tot de koning: Laat toch mijn zuster Tamar komen om voor mijn ogen een paar koeken te bakken, dat ik die uit haar hand ete. Toen zond David aan Tamar in het paleis de boodschap: Ga naar het huis van uw broeder Amnon en bereid hem voedsel. Toen ging Tamar naar het huis van haar broeder Amnon, die te bed lag, en zij nam deeg,*

kneedde het, maakte er voor zijn ogen koeken van en bakte ze. Daarop nam zij de pan en diende ze voor hem op, maar Amnon weigerde te eten en zeide: Laat iedereen bij mij weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg.

Het meisje is nog volstrekt argeloos en heeft niets door. *Hij Daarop zeide Amnon tot Tamar: Breng mij het eten in de slaapkamer, opdat ik het uit uw hand ete. En Tamar nam de koeken die zij bereid had, en bracht die aan haar broeder Amnon in de slaapkamer. Toen zij hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zeide tot haar: Kom ga bij mij liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem: Neen, mijn broeder, onteer mij niet, want zo iets doet men niet in Israel; doe toch niet zulk een schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij, gij zoudt in Israel voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, spreek toch met de koning, want hij zal u mij niet weigeren.*

De verliefdheid en de seksuele aantrekkingskracht hebben Amnon totaal verblind. Ook de verstandige opmerkingen van Tamar brengen hem niet tot rede.

Hij wilde echter naar haar niet luisteren, maar overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. Daarna kreeg Amnon een zeer grote afkeer van haar; ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg, was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad; en Amnon zeide tot haar: Sta op, ga weg! Toen sprak zij tot hem met het oog op dit grote kwaad: Mij weg te zenden is erger dan het andere dat gij mij aangedaan hebt. Maar hij wilde naar haar niet luisteren.

De seksuele gemeenschap, die hij met het tegenstribbelende meisje heeft, beantwoordt in het geheel niet aan zijn dromen. Hij baalt van haar en jaagt haar weg. Voor zijn daad zal hij met zijn leven betalen. Tamar loopt diepe emotionele schade op, raakt in een zware depressie en verslijt de rest van haar leven als een zombie.

Ja maar dat zou ik nooit doen, zeggen misschien tal van mensen. Dat is ook niet het punt. Door het toelaten van verliefdheid

jegens iemand, waarvan God zegt: ‘dit kan niet’, richt je jezelf te gronde.

Wat moet ons dan duidelijk worden uit deze verhalen? Dat verliefdheid niet de norm is! ‘Ja maar ik ben verliefd op hem of haar’, is niet de norm voor het vinden van een partner.

Seksuele aantrekkingskracht

Paulus zegt er het volgende over in 1 Thess.4:3 *Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandelde of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.*

Op het eerste gezicht lijkt het hier niet over het vinden van een partner te gaan. Maar het is echt zo. Ook Petrus gebruikt het wordt ‘vat’ (brozer vaatwerk 1 Petr.3:7) als hij de eigen vrouw bedoeld.

Belangrijke punten zijn dus, dat niet de harts-tocht, de seksuele aantrekkingskracht, de enige drijvende kracht is achter de relatie. Wanneer dit wel het geval is leidt dit vaak tot stiekem gedrag, waarbij de seksuele gemeenschap al voor de huwelijksluiting wordt uitgeteerd. Ook al is dit helemaal niet populair. Enige terughoudendheid aangaande de lichamelijke benadering van de partner tijdens de verkeringsperiode is echt wel op zijn plaats. Gesprek en vriendschap blijken op den duur de belangrijkste elementen te zijn van een relatie.

Voor de duidelijkheid, een relatie en een daaropvolgende huwelijk is geen remedie tegen een verslaving aan onreine gedachten en handelingen. Wij weten van jonge mensen, die meenden, dat hun seksuele problemen wel zouden overgaan, wanneer zij eenmaal waren getrouwd. Het tegendeel bleek het geval. Een bevrijding uit de ban

van de onreinheid is eerst nodig, voordat iemand een relatie kan aangaan.

Hoe dan wel?

Gebed om leiding in het vinden van een partner

Het vinden van de juiste partner is een zaak van de Heer. Hij heeft waarschijnlijk een speciaal iemand voor jou op het oog.

In het boek Spreuken wordt uitgegaan van de man, die een vrouw zoekt (zo ging dat vroeger), maar het geldt omgekeerd net zo hard voor een vrouw, die een man zoekt.

Spreuken 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.

Spreuken 19:14 Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.

Spreuken 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Er zijn zoveel dingen waarvoor wij bidden. Waarom dat niet voor de belangrijkste beslissing van ons leven. Als wij dat doen, gaat God met ons op weg en misschien ook wel op zoek. Dit is heel ontspannen. We kunnen de belangrijkste keuze van ons leven best aan Hem overlaten.

Gods plan met ons leven

De eerste vraag is wel: Wat is Gods plan met ons leven? Past daar wel een partner in? Of komt ik dan in een tweede keus plan terecht? Het komt voor, dat mensen met een duidelijke roeping van God trouwen met iemand, bij wie die roeping totaal ontbreekt. De vraag is dan ook waren die twee inderdaad voor elkaar bestemd?

Ben ik wel klaar?

De tweede vraag is: Ben ik wel klaar voor den huwelijk? En dan heb ik het niet alleen over leeftijd. Velen van ons zitten niet goed in hun vel en zijn op allerlei manieren beschadigd. Als wij zo in een huwelijk stappen, zal onze partner onder onze frustraties en afwijkend gedrag lijden. Zo gebeurt het dat jonge gelovigen in het huwelijk

treden met iemand (een gelovige), die nog verslaafd is aan.....of psychisch beschadigd. Wanneer hiervoor niet voor het huwelijk genezing is gevonden, zal er vaak in de relatie onherstelbare schade worden aangericht. Je zou willen dat je nooit getrouwd was. Daarom is het belangrijk, dat God de tijd krijgt om ons leven eerst voldoende te herstellen, zodat wij ook werkelijk een kans maken om gelukkig te worden. Sommigen zullen zich deze woorden te sterk aantrekken en vinden, dat ze ongeschikt zijn. Niemand van ons is volmaakt, maar wanneer je in de verkeringstijd al ontdekt, dat er allerlei dingen in de verhouding scheef liggen, moet je je afvragen: 'Is dit wel de juiste persoon of de juiste tijd? Heb ik of hebben wij misschien hulp nodig?' Ik denk aan situaties, waarin de ene partner erg dwingend, bezitserig of extreem jaloers is. Trouw nooit uit medelijden!

Wie?

De derde vraag is: Wie dan? Kan God mij laten zien, wie voor mij bestemd is. Wanneer je gedachten zijn gefixeerd op het uiterlijk (knapheid stoerheid), status of het geld van een eventuele partner, kun je hier alsnog in de mist gaan, omdat het dan moeilijk wordt Gods leiding te verstaan. Hetzelfde geldt, wanneer je geobsedeerd wordt door de vrees om over te blijven. Maar als je het ontspannen aan God overgeeft, zal hij zorgen, dat de twee juiste mensen bij elkaar komen en van elkaar gaan houden.

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen zijn wel van algemene waarde, maar in je persoonlijke leven kan de Heer het natuurlijk anders leiden.

Als je op zoek bent naar een partner met de bedoeling te trouwen, wees je dan bewust, dat je ook trouwt met de cultuur van die ander en met zijn of haar familie.

De ander heeft een bepaalde opvoeding genoten met bepaalde normen en waarden en met een bepaalde fijn- of ongevoeligheid en fatsoen. Dit kan wel eens heel anders zijn dan wij thuis gewend waren. Zij we in staat daar

volwassen mee om te gaan. Nog moeilijker wordt het, wanneer die ander (ik ga er even van uit dat hij of zij wel gelovig is) echt uit een andere cultuur komt. Iemand uit het Midden-Oosten zal vaak niet toestaan, dat zijn vrouw buitenshuis gaat werken en daarbij mogelijk andere mannen ontmoet. Dit kan voor een vrouw uit onze wereld heel beklemmend zijn. Deze dingen worden vaak in de verkeringstijd niet gezegd, maar

hierover moeten wel vaste afspraken worden gemaakt.

Het is heel prettig en ook positief, wanneer de familie van beide kanten de beginnende relatie steunt. Dat zal in zal in de beginnende relatie heel behulpzaam zijn, waneer er eens een conflict optreedt. Ook binnen een huwelijk is de ondersteuning van de ouders van beide kanten een groot voordeel.