

## Kracht van God

Drs. G.A. Van Veelen

### De vraag naar Gods kracht

De vraag naar de kracht van God is voor ons geestvervulde gelovigen heel belangrijk. Wij hebben de vergeving van onze zonden door het bloed van de Here Jezus ontvangen. Wij zijn door de liefde van God met de Heilige Geest vervuld. Wij willen graag getuigen zijn van de Here Jezus in onze wereld, maar het ontbreekt ons aan kracht van God. Wat zouden wij graag willen, dat net als in de dagen van de apostelen de kracht van God zo overvloedig zou werken, dat overal zieken genazen. Dat de mensen uit onze omgeving, de kracht van God niet meer konden ontkennen, zoals in de dagen van Jezus en de apostelen. Dat wil niet zeggen, dat iedereen tot geloof komt, maar wel, dat de keuze helder wordt. Voor of tegen Jezus. Toen de Farizeeën zagen hoe Jezus wonderen deed en gebonden mensen vrijmaakte, konden zij dat niet ontkennen. Ze zagen het eenvoudig! Ze wilden Jezus niet aanvaarden en daarom beschuldigden zij hem ervan, dat Hij met behulp van de duivel de boze geesten uitwierp. Matt.12:24 *Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten.* Maar ontkennen konden zij het niet!

Toen de apostelen, Petrus en Johannes, de verlamde bij de poort van de tempel hadden genezen, werden zij op last van de Joodse hoge raad gearresteerd. En bij het proces zeiden de rechters tegen elkaar (Hand.4:16): *Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er een kennelijk wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen.*

### We leven beneden onze stand

We willen niet beginnen met negativiteit, want we zien natuurlijk wel degelijk krachtige werkingen van de Heilige Geest in ons midden. We zijn misschien zelf bevrijd of genezen, we hebben misschien zelf wel met

ons eigen kinderen gebeden en zagen ze gezond worden, maar we zijn ook allemaal ontevreden, omdat in zoveel situaties de kracht van God zijn doel niet bereikt.

Nu zijn wij allemaal verschillend en God zal ons ook allemaal op een verschillende manier gebruiken. Maar wij leven allemaal beneden onze stand.

Een heel belangrijk gegeven is, dat Jezus gedurende de eerste dertig jaar van Zijn leven geen wonderen en tekenen heeft gedaan. Hij was als een gewoon mens op deze aarde. Hij had geen bijzondere kracht van zichzelf, want dan had hij zeker in die periode ook wonderen gedaan vanuit zijn bewogenheid met lijdende mensen.

Zijn bediening van kracht begon, nadat Hij was gedoopt door Johannes en vervuld met de Heilige Geest. De Geest dreef Hem in de eenzaamheid, om met de Vader te spreken en door de duivel verzocht te worden. Dan lezen we in Lucas 4:14 *En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.*

Jezus getuigt er zelf van, dat Hij in Zijn bediening geheel afhankelijk was van de openbaring van de Heilige Geest. Zo lezen wij in Joh.5:19 *Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.* De Heilige Geest wordt hier niet genoemd, maar het mag duidelijk zijn, dat de Here Jezus door de Heilige Geest deze intieme omgang met de Vader had en dat de kracht van Jezus daden door de Heilige Geest werd verleend. De Here Jezus beschouwt zijn wonderen, én als liefdedaad van God naar de lijdende mensen, én als getuigenis van God, waarmee Zijn woord werd bevestigd. De mensen spreken er dan ook over: (Marc.1:27): *En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkan-der vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine*

*geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!*

### **Zoals de Vader Mij zond, zend Ik u**

Ons getuigenis over Jezus ligt natuurlijk in het verlengde van Jezus' boodschap over de liefde van de Vader. In Joh.19:36 zegt Jezus: *Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.* Wanneer Jezus zijn getuigenis heeft voltooid en zijn werk aan het kruis heeft volbracht, zegt Hij tegen zijn discipelen (Joh.20:21): *Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest.*

Net zoals de Vader Jezus zond, zendt Hij ons. En daarom moesten de discipelen net als Jezus de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Op dezelfde wijze als bij Hem hoort ons getuigenis gepaard te gaan met de kracht van de Heilige Geest.

### **Vorbereiding door gebed**

Volgens Lucas 4:14 begon Jezus krachtige bediening niet zonder meer na de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Eerst kwam er voor Jezus een periode van vasten en verzoeking door de duivel. Dan lezen we: *En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.*

Bij de apostelen ging er een periode van gebed vooraf aan de Pinksterdag.

We kunnen wel concluderen, dat behalve de vervulling met de Heilige Geest er ook een periode van toewijding en gebed nodig is, voordat een bediening van kracht echt kan beginnen.

### **Sfeer van verwachting of geest van kritiek**

Het N.T. spreekt over allerlei situaties waarin er speciaal kracht van God was in de bediening van Jezus. Kennelijk was dit niet zo vanzelfsprekend. Er waren ook situaties, waarin die kracht veel minder aanwezig was.

Zo vertelt Matt.13:53 over Jezus' vaderstad Nazareth: *En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.* Markus vertelt over diezelfde situatie (Mark.6:5): *En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas hij enige zieken door handoplegging En Hij verwonderde zich over hun ongeloof.* De oorzaak was de kritiek van een groot deel van de bevolking van Nazeret, die Jezus als kind hadden gekend en niet wilden aannemen, dat Hij iets bijzonders was. De werking van God kracht in Jezus bediening werd niet tegengehouden door een paar kritische Farizeeën, maar wel wanneer een groot deel van de bevolking tegen Hem was. Zo vertelt Lucas 5:17 *En het geschiedde op een dier dagen, terwijl Hij bezig was te leren, dat er ook Farizeeën en wetgeleerden zaten, die gekomen waren uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen.*

De discipelen leefden als het ware onder de zalving van Jezus. Hoewel ze zelf nog niet in die mate met de Heilige Geest waren vervuld, werkte de kracht van God in hen vanwege de nabijheid, de uitstraling en de volmacht van Jezus. In Matt.10:1 zendt Jezus hen uit door het Joodse land: *En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.* Pas later zouden zij zelf vervuld worden met de Heilige Geest. De discipelen zijn beslist enthousiast over wat de kracht Gods door hen heen bewerkt. Bij hun terugkeer vertellen zij, hoe zij boze geesten hebben uitgedreven.

### **Kleingelovigen**

Toch worden zij geconfronteerd met teleurstelling, wanneer hun gebed en bestraffing van een boze geest niets uitwerkt. We lezen hierover in Matt.17:14 *En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen*

### 3 Kracht van God

genezen. Jezus antwoordde en zeide: *O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Sommige handschriften hebben hier de toevoeging: Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en gebed.*

Het evangelie naar Markus vertelt het verhaal iets uitgebreider. De jongen blijkt niet alleen te lijden aan epileptische aanvallen, maar is bovendien nog doofstom (meervoudig gehandicapt). Mark.9:14 *En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen heen, en schriftgeleerden met hen aan het redetwisten. En terstond, toen de gehele schare Hem zag, waren zij zeer verbaasd, en zij liepen op Hem toe en begroetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarom zijt gij met hen aan het redetwisten? En een uit de schare antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitdrijven, en zij hebben het niet gekund. En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij. En zij brachten hem tot Hem. En toen de geest Hem zag, deed hij hem terstond stuip trekken en, op de grond gevallen, wentelde hij zich, al schuimende. En Hij vroeg zijn vader: Hoelang is het al, dat dit hem overkomt? Hij zeide: Van zijn kindsheid af; en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden*

*met ons! Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! En toen Jezus zag, dat de schare samengestroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuip trekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op. En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.*

Het verwijt, dat Jezus hun nu (en vaker) maakt is dat van kleingeloof of ongeloof.

#### **Zien op de aardse- of op Gods realiteit**

Ongeloof of kleingeloof hebben naast het gebrek aan vertrouwen in God ook te maken met het feit, dat iemand teveel ziet op de aardse realiteit en te weinig op Gods realiteit. Naar aardse begrippen zijn allerlei dingen onmogelijk, maar in de realiteit van de schepende en herscheppende God zijn die dingen volstrekt normaal. Zo is Jezus reactie op de angst van de discipelen tijdens een storm op het meer (Matt.8:26): *Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.* Markus vertelt daarover (Mark.4:39): *En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? Lucas zegt (Luc.8:24): En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? De discipelen richten dus hun blik op de bedreigende aardse omstandigheden en werden doodsbang. Zij dachten niet aan de goddelijke werkelijkheid, die daar ver boven uit gaat.*

De werkingen van de Heilige Geest door ons heen hebben dus alles te maken met geloof. Geloof betekent zowel een wandel met Jezus, een vertrouwen in Zijn liefde en het richten van de verwachting op de goddelijke realiteit. Je moet dus binnengaan in de dimensie van het goddelijke. Ik heb al eens uitgelegd, dat voor de Afrikaanse mens deze beide werkelijkheden niet gescheiden zijn. Zij geloven dat het bovennatuurlijke altijd een directe invloed heeft op het zichtbare. Eigenlijk maken zij helemaal geen onderscheid tussen onze wereld en het bovennatuurlijke. Die zijn één. Zij verklaren heel veel 'natuurlijke' dingen, zoals rampspoed, onvruchtbaarheid, miskramen, depressies en overspannenheid, door te verwijzen naar boze geesten. De gedachte, dat een bepaald bovennatuurlijk iets (een wonder) niet 'kan', hebben zij veel minder. Daarom kan God in hun wereld ook veel meer doen.

Geloof (met betrekking tot Gods kracht) heeft dus te maken met een andere manier van kijken.

### **Elisa en de engelenlegers**

Een prachtige illustratie voor deze andere manier van kijken vinden we in het verhaal van Elisa (2 Kon.6:15), waarin de koning van Aram, zijn leger uitstuurt om Elisa gevangen te nemen: *Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! wat moeten wij doen? Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Here: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. Daarop zeide Elisa tot hen: Dit is niet de weg en dit is niet de stad; volgt mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra zij nu in Samaria gekomen*

*waren, bad Elisa: Here, open hun de ogen, opdat zij zien. En de Here opende hun ogen, en zij zagen, en zie, zij waren midden in Samaria.* Het hele leger van Aram wordt gevangen genomen door de koning van Israël en keert beschaamd terug naar zijn land. Het punt is, dat Elisa zich niet richt op dat wat voor ogen is in de aardse werkelijkheid. Daar is een leger van Aram, dat de stad Dotan omsingelt. Hij richt zich op de minstens zo reële werkelijkheid van het engelenleger, dat zich tussen hem en de vijanden heeft opgesteld. Daarom is Elisa dus ook niet bang. Zijn knecht, die óf niet vervuld is met de Heilige Geest, óf gewoon vanuit ongeloof reageert, ziet de engelenmacht pas na het gebed van Elia.

### **Relatie met Jezus**

Wanneer wij meer van Gods kracht in ons midden en in ons eigen leven willen zien, zijn er dus twee dingen nodig. Het eerste is en blijft altijd en zoeken van een persoonlijke relatie met de Here Jezus door de Heilige Geest. In die relatie moeten we naar Gods stem zoeken, zonden, die Hij ons aanwijst opruimen, en gehoorzaamheid leren aan Gods wil en inspiratie.

### **Uittreden in geloof**

Het tweede is het uittreden in geloof. Dit is een ouderwetse uitdrukking, die soms niet goed wordt begrepen. Het betekent, dat je gaat handelen vanuit het vertrouwen, dat de bovennatuurlijke kracht van God, zijn uitwerking in onze werkelijkheid heeft. Zoals ooit Petrus uitriep (Matt.14:28): *Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water.* Op Jezus woord stapte hij uit de boot. Op dat moment was voor hem de werkelijkheid van Jezus reëler als de natuurwet, dat mensen niet op water kunnen lopen. En zo liep Petrus over het water, totdat hij uit zijn spontane kinderlijke geloof 'ontwaakte' en 'inzag' dat wat hij aan het doen was, niet kon. Op dat moment begon hij te zinken.

### **Tongentaal (uittreden in geloof)**

Ik noem een aantal stappen in geloof, waarvan we sommigen misschien al hebben



*prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Paulus vraagt zich niet af óf er wonderen gebeurden in die gemeenten. Die gebeurden er voortdurend sinds zij vervuld werden met de Heilige Geest. De krachten waren dus beslist niet voorbehouden aan de apostelen, maar kwamen in alle gemeenten voor. Zo schrijft Paulus aan de Efeziërs (Ef.3:20) *Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen*, en iets verder (Ef.4:16) *En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde*. De aanwezige kracht van God in Zijn kinderen is dus heel groot. Het is ook noodzakelijk voor de gemeente, dat alle lidmaten van het lichaam van Christus (de gelovigen) die kracht leren uit te oefenen, tot welzijn van allen. Wij moeten ons dus wel uitstrekken naar de werking van de kracht van God door ins leven heen, anders komt het lichaam te kort.*

### **Hoe kunnen wij dan groeien?**

Zoek de Heer, wees heilig ontevreden, zet stappen in geloof en wees jezelf.

### **Zoek de Heer**

Over het eerste hebben we al gesproken. Jon.15:1-8 *Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de*

*ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Als wijnrank niet in de wijnstok blijft kan zij ook geen vrucht dragen. Zonder mij kunt gij niets doen. Het gaat dus niet om een methode maar om een relatie. Dat maakt onze weg ook heel persoonlijk. Wij kunnen niet zeggen: Doe maar net als ik! Nee, laat je leiden door de Heilige Geest.*

### **Neem geen genoegen met minder!**

Neem geen genoegen met minder. Vind je niet af met het feit, dat we te weinig van Gods kracht zien, maar doe er zelf iets aan. Bestorm de hemel! En verwacht dat God grote dingen zal doen door jou heen. Verzoen jezelf niet met de gedachte, dat de kracht van God er niet is. Pas er zeker geen mouw aan, in de zin van: De Here doet alle dingen op Zijn tijd', 'of 'als het de wil van de Here is zal het wel gebeuren en anders niet'. Dat wat jezelf van Gods intimiteit ervaart, dat is de waarheid. God is geen God van raadselen! Hij laat ons door de Heilige Geest in Zijn hart kijken. En daar ontmoeten we zijn barmhartigheid, een barmhartigheid, zoals we die kennen uit het leven van Jezus. Natuurlijk zal Hij, wanneer wij hardnekkig ons eigen gelijk vasthouden, ons ook wel eens laten vastlopen. Maar aanvaard nooit, dat wanneer een gelovige aan kanker of iets anders wegteert, dit Gods manier zou kunnen zijn om Zijn kind thuis te halen!

### **Zet stappen in geloof**

Wanneer je leeft dichtbij de Heer zal God vanzelf situaties op je weg brengen, waarin je kunt groeien. Zeg dan: Ik wil en ik kan! Zet stappen in geloof! En mocht het niet zo uitpakken als je had verwacht, zet dan toch door. Laat de duivel je niet afhouden van het plan dat God met je heeft. Houdt vol, dat zul

## 7 Kracht van God

de kracht van God steeds meer in je leven zien. God is meer teleurgesteld, wanneer Zijn kinderen traag zijn, dan wanneer zij fouten maken. Voor gewone mensen is groei en ontwikkeling normaal. Ook in het geestelijk leven is vernieuwing en groei normaal! Stilstand of zelfs gelatenheid is abnormaal. Overmoed is een andere zaak; Dan denk je dat je het zelf kunt en zoek je alleen maar vergroting van je eigen eer.

### **Wees jezelf**

Imiteer anderen niet. Je kunt van anderen best iets leren, vooral van de vrijheid, die andere hebben verworven om zichzelf te zijn en ontspannen te zijn. Je kunt leren van de manier, waarop anderen hun vrees hebben overwonnen en daardoor een kanaal van Gods zegen werden. Je kunt ideeën van mensen overnemen. Je kunt van mensen leren, hoe je barrières tegen het werk van Gods Geest kunt opruimen en je kunt leren

gelegenheden te maken, waarin Gods Geest kan werken.

Maar de manier, waarop God door mensen heen werkt, is per persoon uniek. Ooit hebben Evangelisten voor de spiegel geprobeerd, om de mimiek, het stemgeluid en de zinswendingen van Billy Graham te imiteren, toen zij zagen, dat er bij hem zoveel mensen tot geloof kwamen. Dat werkte in het geheel niet. Omdat Gods geest niet onze imitaties bevestigt. Hij bevestigt een leven, dat aan Gods woord en aan Gods directe leiding gehoorzaam is in het getuigenis van de liefde van Jezus. Om die unieke manier, waarop Gods kracht door je persoonlijk leven heen zichtbaar wordt te ontdekken, moet je jezelf uitstrekken naar de werkingen van de Heilige Geest. Alleen door ermee aan de slag te gaan en in het geloof gaven te gaan beoefenen en angst te overwinnen, zul je ontdekken op welke manier de Heilige Geest je het meest en het effectiefste kan gebruiken.