

Genezing door bevrijding

Drs. G.A. van Veelen

(Healing through deliverance)

Onder deze titel verscheen enkele jaren geleden een tweedelig boek van Peter Horrobin (met een voorwoord van Derek Prince). Peter Horrobin leidt sinds 20 jaren een organisatie (Ellel Ministries) met het doel gelovigen op te leiden en te trainen, speciaal in de dienst van bevrijding en genezing. Het werk bleek erg vruchtbaar en op dit moment zijn er in meerdere landen vestigingen. Het gaat hier niet om een nieuwe hype, maar om dingen, waar wij ook in dit land al langer mee worden geconfronteerd en die we ook in de eigen ervaring tegenkomen. Het bijzondere (of juist gewone) van het werk van Peter Horrobin is, dat hij probeert duidelijke Bijbelse principes te formuleren en dat hij nergens extreem is. Hij is vooral ook een leraar, die op een ordelijke manier de hele thematiek van *Genezing door Bevrijding* uiteen heeft gezet en logische verbanden legt. In deze studie gaat het er niet om een uittreksel te maken van zijn boeken, of zijn leringen uit te dragen, maar om met enige ordelijkheid de oorzaken van gebondenheid en vloek en de principes van de bediening van bevrijding te schetsen.

Kan een gelovige gebonden zijn?

De vraag, die ook door Evangelischen wordt gesteld, is: Hoe kan een gelovige, die het eigendom is geworden van Jezus Christus en met de Heilige Geest is vervuld, nog door een boze Geest zijn gebonden? Horrobin had hiervoor een heel duidelijke gelijkenis: Je kunt een huis kopen en bij de notaris de koopacte tekenen en de koopsom overhandigen. Daarmee is het huis juridisch jouw eigendom. Bij een nadere inspectie van het huis, blijkt er in bepaalde balken houtworm te zitten. Zij zijn duidelijk niet de eigenaar van het huis, maar ze zitten er wel in. Het eigendomsrecht van het huis is duidelijk. Die nieuwe eigenaar heeft ook het recht om tegen de houtworm op te treden. Hij kan ze met verdelingsmiddelen doden. Hij kan er ook

niets aan doen. De houtworm moeten worden gedood (met gif) anders zullen zij in loop van de tijd het huis verzwakken en het zelfs laten instorten.

Vanaf de wedergeboorte (bekering, doop, vervulling met de Geest) is Jezus de onbetwiste eigenaar van de gelovige en de Heilige Geest is de bewoner. Dat betekent niet dat alle demonische aanwezigheid nu automatisch verdwijnt. Wel is er nu de mogelijkheid om deze demonische werkzaamheid te vernietigen. In sommige situaties, zullen demonen op het moment van de bekering reeds vluchten. In andere situaties zullen de demonen hun invloed willen behouden, vooral als zij menen nog een bepaald recht daartoe te hebben. Vaak zullen pas na de bekering de gebondenheden openbaar worden. Demonen houden zich vaak rustig, zolang zij weten dat hun slachtoffer volkomen in hun macht is en als ongelovig mens verloren zal gaan. Wanneer zij echter merken, dat hun slachtoffer door Jezus wordt gered, zullen zij in beweging komen om te proberen deze mens te vernietigen of te voorkomen, dat hij of zij werkelijk als christen en discipel tot zijn bestemming komt.

Jezus heeft autoriteit over alle demonen

In principe is de bediening van bevrijding van vloek en gebondenheden heel eenvoudig. De boze machten moeten namelijk luisteren naar het bevel van de Here Jezus. Hij heeft door de sterven aan het kruis onze zonden vergeven. Hij heeft door zijn opstanding de machten van de boze ten toon gesteld, in die zin, dat zij zijn vertrek uit het dodenrijk niet konden verhinderen en zijn hemelvaart, het opstijgen naar de plaats van het allerhoogste gezag, niet konden tegenhouden. Jezus zegt dan ook kort voor zijn heengaan Mattheüs 28:18 *En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.* En verder getuigt het N.T. *1 Petrus 3:22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl*

engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 Corinthiërs 15:27 *want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.*

Efeziërs 1:21 *boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw.*

De gelovigen hebben een afgeleide autoriteit over demonen

De vraag of wij ook gezag hebben over demonische machten wordt beantwoord in Ef.2:4 *God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.*

In Christus hebben wij mede een plaats gekregen boven de overheden en wij mogen hun dus is Jezus naam verdrijven.

Waarom vertrekken de demonen soms niet?

Toch zien wij vaak de daadwerkelijke bediening van bevrijding niet tot een goed einde komen. Soms manifesteren de boze machten zich, wanneer wij hen beginnen te bestraffen, maar zij verdwijnen niet op ons bevel in de naam van Jezus. Het blijkt dat een paar dingen hier belangrijk zijn.

1 De eerste vraag die wij ons kunnen stellen, is of wij werkelijk door redding en wedergeboorte in water en Geest met Jezus zijn verenigd en of wij een levende relatie en verbinding met Hem hebben. Daarin ligt namelijk de effectiviteit van onze kracht.

2 De tweede vraag is of wij voldoende openbaring en inzicht ontvangen om de boze geesten te onderscheiden en hen met naam en toenaam te kunnen aanspreken.

3 Ten derde moeten wij ons afvragen of de boze machten soms een of ander recht hebben om iemand te kwellen en te schaden. De duivel, als macht van de dood, kreeg pas macht over het menselijk geslacht na de zondeval. Zijn macht is rechtmatig, want

God had bepaald, dat ongehoorzaamheid aan Zijn gebod de dood ten gevolge zou hebben. Zo kunnen boze geesten een bepaald recht, een bepaalde claim op een mensenleven hebben. Zij hebben dat recht als regen gekregen door een bepaalde zonde.

Oorzaken van vloek en gebondenheid

Gebondenheid of vloek (de uitwerking van bepaalde soorten gebondenheid) kan de volgende oorzaken hebben:

- 1 Eigen zonden
- 2 Zonden van het voorgeslacht
- 3 Wat anderen jou aandoen
- 4 trauma (zoals ongelukken)

1 Eigen zonden

Zonden in het eigen leven kunnen de invalspoort worden voor gebondenheden en kunnen zelfs vloek op ons nageslacht brengen.

Afgoderij in ruime zin

Als eerste zonde, die zowel ons eigen leven als dat van ons nageslacht onder vloek of gebondenheid brengt, geldt afgoderij. Afgoderij in zijn ruimste zin, als afgodendienst, occultisme, ketterij, ideologieën, alternatieve therapieën en het deelnemen aan niet-Christelijke erediensten, scheidt ons van God en vormt daarmee een invalspoort van de duivel.

In hun onkunde begaan ook veel gelovigen in hun ogen onschuldige handelingen, die toch in de hemelse gewesten als een knieval aan het rijk der duisternis worden beschouwd. We kunnen daarbij denken aan het (toeristisch) bezoeken van niet-Christelijke of afgodische gebouwen en tempels en het, vanwege de voorschriften, uittrekken van de schoenen.

Dat afgoderij deze uitwerking heeft, wisten we al uit de tien geboden; Ex.20:3 *Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen*

dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

We kunnen deze overerving ook benaderen vanuit de wetenschap, dat God de man en in tweede instantie beide ouders verantwoordelijk stelt voor de geestelijke toestand van hun gezin. Zij vormen de beschermende bedekking voor hun gezin. Wanneer zij daarin falen of zelfs van God afvallen heeft dit tot gevolg, dat die beschermende bedekking wegvalt en boze geesten toegang hebben.

Eed van trouw

Afgoderij in de ruimste zin kan ook optreden, wanneer mensen een eed van trouw aan een land, aan een politiek systeem, of aan een organisatie afleggen. In het verleden moesten diegene, die als NSBer een eed op Hitler hadden afgelegd, bevrijd worden van demonische bindingen. Ook de eed van de celibaat en gehoorzaamheid aan de R.K. kerk levert een gebondenheid op. Diegenen, die de celibataire status of zelfs de R.K. kerk wilden verlaten werden vaak door vloek getroffen. De optredende gebondenheid is des te sterker, naarmate men zijn eed onder zelfvervloeking heeft afgelegd, zoals dat bij de Vrijmetselaars het geval was/is.

Seksuele zonden

Vervolgens kijken we naar de lijst met zonden, die volgens Deut.27:15 vv. vervloeking brengt over iemands leven: *Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Here, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen. Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde weg leidt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die*

gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, want hij heeft zijns vaders dek opgeslagen. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn zuster, de dochter van zijn vader of van zijn moeder. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn schoonmoeder. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Seksuele zonden, moord, benadeling van weerloze mensen

Opvallend is, dat behalve afgoderij en moord, ook het benadelen van weerloze mensen en allerlei seksuele zonden een vervloeking over iemand brengen.

Leviticus 18 specificceert de lijst van seksuele zonden met echtbreuk, incest-zonden, bestialiteit en homoseksualiteit. We lezen steeds de vermelding, dat deze mensen uit het volk moeten worden uitgeroeid, omdat anders het hele volk uit zijn land zal worden verdreven. Het land zal zijn inwoners uitspuwen. Het heilige land verdraagt geen demonische aanwezigheid. Ook deze zonden hebben, wanneer ze niet worden bestraft (met de dood) gevolgen voor het nageslacht. Een andere manier (dan de doodstraf) om met deze zonden om te gaan, kende het O.T. nog niet. Jezus had de overwinning over het rijk der duisternis nog niet behaald. En daardoor kon men kennelijk nog geen boze geesten uitdrijven.

Bij een seksuele relatie worden twee mensen één vlees. Vlees staat niet alleen voor het lichaam, maar ook voor het zieleleven (verstand, emoties en wil). Ook dat wordt met elkaar verbonden. Binnen de bescherming van het huwelijk mogen twee mensen

terecht hun zieleleven aan elkaar verbinden. Ze hebben elkaar dan ook levenslange trouw beloofd. Ze hebben rechts op elkaars vlees. Buiten of voor het huwelijk hebben ze dat recht niet. Worden twee mensen, buiten het huwelijk één vlees, begaan ze tegen elkaar een onrechtmatige daad, waarop de boze binnenkomt. Naarmate de seksuele handelwijze verder ligt van de door God toegestane verbintenissen, wanneer er dwang of manipulatie aan te pas komt, wordt de ernst van de gebondenheid groter. Omdat er bij de seksualiteit een intense verbinding tussen twee mensen wordt gelegd, deelt men ook in de geestelijke belasting van de andere partner. Is die ander afgodisch, occult of onrein gebonden, krijgt men vervolgens ook deel aan de boze geesten, die het leven van die ander beheersen. Omdat tegenwoordig het steeds meer voorkomt, dat ook gelovigen in hun leven meerdere (onwettige) seksuele verhoudingen hebben gehad, zijn de gevolgen voor hun geestelijk leven ernstiger en vaak complexer geworden.

2 Zonden van het voorgeslacht

Moord, afgoderij en seksuele zonden

Zonden zoals afgoderij in zijn ruimste vorm, seksuele zonden en moord hebben gevolgen voor het nageslacht. Onder het vorige kopje lezen we, hoe dit reeds in de Tien Geboden wordt uiteen gezet. Ouders behoren een geestelijke bedekking en bescherming te vormen voor het kwetsbare leven van hun kinderen. Wanneer zij zelf op een bepaald terrein door zonde gebonden of vervloekt zijn geraakt, is het duidelijk, dat zij op dat terrein geen bedekking, bescherming of voorbeeld meer kunnen zijn. Zij kunnen hun kinderen op dat terrein ook niet weerbaar maken. Natuurlijk kunnen zij proberen met een hypocriete houding hun zonden voor hun kinderen te verbergen, maar in de geestelijke wereld wordt deze hypocrisie direct doorzien. Zij geven door wat zij zelf zijn. Door het gat in de bedekking van hun eigen leven komen ook de vloek en gebondenheid voor hun kinderen binnen. Hun kinderen zullen niet alleen gebonden raken, maar heel vaak

terecht komen in vergelijkbare zondige patronen.

Wanneer dit laatste daadwerkelijk gebeurt, namelijk dat kinderen de verkeerde invloed gaan navolgen, kunnen de betreffende gebondenheid en de bijbehorende zonden over veel meer dan vier generaties voortgezet worden.

3 Door wat anderen jou aandoen

Verwerping in ruime zin

In de allereerste plaats gaat het ook hier om dingen uit de huiselijke situaties, maar niet uitsluitend. Daar waar ouders de noodzakelijke geestelijke bescherming en veiligheid niet geven, worden kinderen zo onzeker, dat zij kwetsbaar worden voor demonische beïnvloeding en gebondenheid. De meest bekende voorbeelden zijn wel de gevolgen van verwerping of seksueel misbruik binnen de gezinssituatie.

Bescherming vanaf de conceptie

We moeten hier beginnen bij de verantwoordelijkheid van beide ouders vanaf het moment van conceptie. Waar ei- en zaadcel samensmelten ontstaat nieuw leven, waaraan God een geest en een ziel geeft. Dit jonge leven is uiterst kwetsbaar en is geheel afhankelijk van de bescherming van de ouders. Wanneer zij het kind vanaf de conceptie (langere tijd) afwijzen, zal het kind beslist door machten van verwerping worden gebonden. Zeker wanneer één of beide ouders het kind verstoten (zoals bij een bastaard, een vondeling of bij adoptie) en dus geen geestelijke bescherming en veiligheid wordt geboden, kan dit ernstige gevolgen voor een kind hebben. Deut. 23:2 spreekt zelfs van een vloek, die tot in de tiende generatie doorwerkt. Vloek en gebondenheid treedt ook op als de ouders overwegen het kind te aborteren, maar het uiteindelijk niet doen, of wanneer zij 'moeten trouwen' maar daarbij een bepaalde wrok jegens het kind blijven koesteren. Vloek en gebondenheid treden ook op, wanneer de ouders vinden, dat het kind niet aan hun verwachtingen voldoet. Het is bijvoorbeeld van het verkeerde geslacht (ik wilde een zoon, geen meisje) of het kan in

bepaalde prestaties niet mee kan komen en blijft achter bij andere broers en zusjes. Horrobin constateerde gevallen, waarbij een sterke verwachting (eis) van de ouders, dat het kind van het vrouwelijk (mannelijke) geslacht zou zijn, resulteerde in homoseksuele (lesbische) geneigdheid bij het kind.

gevolgen van ‘gewone’ verwerping

De gevolgen van gewone verwerping zijn ernstig genoeg. De gevolgen zijn een (deels psychisch verklaarbaar) minderwaardigheidscomplex, waardoor het kind uit onzekerheid nooit zijn mogelijkheden zal kunnen ontplooien. Wanneer ouders, doordat zij hun kinderen liefhebben, een geestelijke bescherming voor hun kind vormen, zal dit zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Onthouden zij hun kind echter de nodige liefde en bescherming, wordt het kind uitermate vatbaar voor gebondenheden en zal op het psychisch terrein proberen met alle (ook verkeerde) mogelijkheden, proberen waardering te krijgen buiten het gezin, bijvoorbeeld in een jeugdgroep of jeugdbende.

Normaliter wordt de verwerping door het kind geïnternaliseerd. Dat wil zeggen, dat het nu ook zichzelf gaat verwerpen. Een boze Geest van zelfverwerping krijgt invloed en zal het kind voortdurend aanklagen. Het zal de aanklachten aannemen en zichzelf als waardeloos gaan beschouwen. Dit opent de deur voor nog veel meer invloeden of gebondenheden vanuit het rijk der duisternis. Bekende voorbeelden van dergelijke gebondenheden zijn: anorexia, depressie en doodsmachten, die het kind tot zelfdoding willen drijven.

Incest en verkrachting

De gevolgen van incest, verkrachting zijn velerlei, zoals een diepe onzekerheid, onbekwaamheid tot normale seksuele beleving in een later huwelijk, maar ook altijd een gebondenheid door onreine machten. Die maken namelijk gebruik van de één-vlees-situatie tussen dader en slachtoffer. Daar waar een mens alle veiligheid en zekerheid wordt ontnomen vinden boze machten gemakkelijk ingang.

Manipulatie en ‘soul ties’

(zielsverbindingen)

Gebondenheid kan ook het gevolg zijn van ongezonde machtsverhoudingen in het gezin of de directe familie. Manipulatie en het bewerken van angst enerzijds of te grote claim op het kind en het niet kunnen loslaten (wanneer het kind het huis verlaat) kunnen gebondenheden veroorzaken. Soms moet werkelijk een demonische binding of claim van de ouders naar het kind worden verbroken. Ook binnen de grotere familie, soms zelfs binnen de kennissenkring, kunnen zielsmatige verbondenheden heel sterk zijn. Mensen kunnen ook los van seksuele verhoudingen en dusdanig sterke band met elkaar ontwikkelen of een dusdanige macht over elkaar krijgen, dat dit niet meer gezond is. Soms is de kiem voor een dergelijke band al gelegd, doordat ouders aan hun kind een bepaalde naam gaven, waardoor zij een link legden tussen het kind en de latere ‘soul tie’ partner. Horrobin constateerde, dat nieuwe gebondenheden soms ontstaan, wanneer de ‘soul tie’ partner overlijdt. De boze geesten, die in zijn of haar leven aanwezig waren, springen dan over op degene, die gedurende het leven de zielsverbondene was.

4 Trauma (ongeluk)

Horrobin beschrijft een aantal gevallen waarin mensen na bijvoorbeeld een verkeersongeluk niet genazen. De medische wetenschap spreekt dan vaak over een posttraumatische dystrofie.

Een ongeluk komt meestal zo, dat men zich op geen enkele manier kan voorbereiden. De klap is dan niet alleen lichamelijk, maar treft ook het zieleleven. In deze kwetsbaarheid dringen demonen binnen, die de oorzaak zijn van verdere problemen. Niet alleen verkeersongelukken maar ook andere zeer schokkende gebeurtenissen kunnen een mens kwetsbaar maken; bijvoorbeeld oorlogssituaties en plotseling verlies van geliefden. Vooral in combinatie met de voorgaande drie factoren kan een ongeluk mensen kwetsbaar maken voor gebondenheid. Heel belangrijk is of men de veroorzaker van het ongeluk kan

vergeven. Dat is namelijk nogal eens de reden, waarom de boze geest niet direct op het bevel in de naam van Jezus weggaat.

De dienst van genezing en bevrijding

Bidden, bestraffen, rechten wegnemen

In de bediening van lichamelijk of psychisch zieke mensen is onderscheid nodig door de Heilige Geest. De zieke zoekt soms alleen genezing van de ziektesymptomen (pijn etc.). Wanneer de reden echter zit in een ziekmakende geest, zal alleen gebed om genezing niet baten.

In dat geval moet eerst de ziekmakende geest zo nauwkeurig mogelijk worden ontdekt en in de naam van Jezus wordt verjaagd. Daarbij wordt wel eens nagelaten te onderzoeken of te onderscheiden op welke gronden of met welk recht deze boze macht een mens heeft gekweld.

We kunnen dus de volorde beter direct omdraaien.

1 Door de Geest moeten wij weten of een bepaalde ziekte of belemmering een ‘normale’ ziekte is, of dat zij door boze geesten wordt veroorzaakt. Vooral psychosomatische ziekten zijn verdacht, des te meer, als de artsen geen diagnose kunnen stellen, omdat zij geen lichamelijke afwijkingen kunnen vinden. Maar ook ziekten, waarvoor zij wel een duidelijke diagnose hebben, kunnen een demonische oorsprong hebben. We hebben hier echt onderscheid en openbaring nodig.

2 In dat laatste geval moeten wij, voordat wij deze geest gaan verjagen, onderscheiden en ons afvragen wat het recht van deze boze geest kan zijn, waardoor hij zijn slachtoffer mocht kwellen. Degene, die ziek is, kan ons vaak heel belangrijke informatie geven.

Wanneer zijn de ziekte symptomen begonnen? Heeft er voor die tijd iets bijzonders plaatsgevonden? (verlies van geliefden, echtscheiding, bekering etc.). Vervolgens kunnen vragen worden gesteld in de richting van de vier hoofdoorzaken (waardoor gebondenheden kunnen worden veroorzaakt.

Andere vragen kunnen zijn, of men nu in vrede en vergevingsgezindheid leeft met

zichzelf en de omgeving en wat voor zelfbeeld iemand heeft.

3 Is de reden (of meerdere redenen) eenmaal ontdekt, dan moet ook die reden worden weggenomen, voordat de boze geest kan worden verjaagd.

4 Daarna spreken wij de boze geest of geesten zo nauwkeurig mogelijk aan en bevelen hen te verdwijnen. Die nauwkeurige benaming houdt in, dat wij de boze geest in kwestie aanspreken op zijn werkzaamheid en op zijn claim. Bijvoorbeeld: Ik gebied jou, boze geest, *die te maken heeft met dat bezoek aan de magnetiseur*, los te laten en weg te gaan naar dorre plaatsen, of naar de plaats die Jezus je wijst!

Voorbeeld van bediening

Voorbeeld: Een vrouw wordt geplaagd door een diep minderwaardigheidsgevoel; zij heeft al eens overwogen een eind aan haar leven te maken. Verder wordt zij gekweld door allerlei psychosomatische ziekten en rampspoed. Het is haar wel duidelijk, dat de boze achter dit alles zit. Bij navraag blijkt, dat zij in de thuissituatie voortdurend werd gekleineerd en in tegenstelling tot broers en zusters nauwelijks liefde ondervond. ‘Jij bent een lastig kind’, werd altijd tegen haar gezegd en op allerlei manieren kreeg zij te horen dat er van haar niets zou terechtkomen. Om het ouderlijk huis te ontvluchten wierp zij zich overhaast in de armen van de eerste beste man, die genegenheid toonde. Maar het huwelijk liep al spoedig op de klippen. Eigenlijk geeft zij nu haar ouders gelijk, die haar al hadden voorspeld, dat het met haar verkeerd zou aflopen.

Onderscheid

Als gelovigen moeten we eerst onderscheiden, dat achter de vele ziekteverschijnselen, niet alleen maar psychologie, maar ook een macht van verwerping en een macht van zelfverwerping schuilgaat. Deze heeft toegang gekregen, omdat de ouders haar niet geestelijke hebben beschermd, maar integendeel haar aan deze macht hebben blootgesteld. Het is allemaal nog erger

geworden sinds zij de woorden van verwerping is gaan geloven. De onzekerheid en het niet-deugen is haar waarheid geworden.

Rechten wegnemen en uitwerpen

Wanneer we eenmaal weten, dat de invalspoort voor deze macht heeft gelegen in de liefdeloosheid binnen het gezin, moeten we een paar dingen doen om de macht van verwerping iedere grond te ontnemen.

- 1 Het slachtoffers vergeeft de ouders wat zij hebben gedaan
 - 2 God vergeving vragen voor wat de ouders gedaan hebben
 - 3 De machten van verwerping en zelfverwerping worden in de naam van Jezus verdreven naar dorre plaatsen
 - 4 Voor zover er openbaring over is, worden andere ziektemachten, doodsmachten etc. ook verdreven in de naam van Jezus
 - 5 De negatieve woorden, daden, gebaren, sfeer van de thuissituatie en wat het slachtoffer is gaan geloven, worden als leugen ontmaskerd. Hier is openbaring heel belangrijk, wanneer je door de Heilige Geest mag zien, wat er aan vernederende dingen zijn gebeurd, en wanneer je deze met naam en toenaam benoemt en als leugen in Gods ogen aan de kaak stelt, vindt een geweldige opluchting plaats. De schaamte en pijn zijn door God gezien en Hij maakt het ongeldig. Vervolgens wordt de waarheid van God geproclameerd : (ik mag er zijn, ik ben kostbaar in Gods ogen). Het is belangrijk dat de vrouw deze dingen mee-proclameert.
 - 6 Vervolgens mogen wij bidden om een genezing van lichaam, denken en emoties en ook van een genezing van heel diep verborgen pijn. De eigenwaarde in Christus kan nu terugveroverd worden.
- Soms is daarbij een langere periode van aanmoediging en stimulans nodig.

Des te meer deze bediening gepaard gaat met openbaring van God (profetie, openbaring en bemoediging) des te krachtiger zal deze bediening zijn.

Heel vaak zullen met deze bevrijding alle ziekteverschijnselen en de rampspoed spoedig of direct ophouden.

Maar indien de persoon in kwestie niet bereid is haar ouders te vergeven (bijvoorbeeld omdat de negativiteit nog steeds doorgaat) vindt de macht van verwerping nog steeds een recht om te blijven, namelijk in de onvergevingsgezindheid.

Praktijkvoor iedereen?

Nu is het niet de bedoeling, dat iedereen op eigen houtje medegelovigen gaat bevrijden. Door menselijke en geestelijke onvolwassenheid of fanatisme kunnen we onze medebroeders en zusters zwaar bezeren. Bovendien is werkelijke openbaring door de Heilige Geest nodig. Het gaat niet om het uitproberen van een nieuwe methode.

Ook moeten we beseffen, dat ook met deze inzichten niet alle vragen, ziekten en geestelijke gebondenheden worden opgelost.

Voor jezelf

In sommige gevallen zal het voldoende zijn om in het persoonlijk gebedsleven de Heer te de (bekende) zonden van het eigen voorgeslacht te belijden en de Heer te vragen ze te vergeven. Dan gebieden we de machten, die met deze zonden te maken hebben te verdwijnen uit ons leven en te gaan naar dorre plaatsen. We zullen de uitwerking dan wel merken.

Vaak is het beter om naar een betrouwbaar iemand te gaan en met je te laten bidden. Dan kunnen door openbaring soms ook min of meer verborgen zonden van het voorgeslacht aan het licht.

Natuurlijk zijn hierbij in het verleden ook fouten gemaakt, wanneer men geen werkelijke openbaring ontving.

Wanneer je zelf hebt gezondigd, is het ook vaak beter die zonden aan een betrouwbaar iemand te belijden. Daarmee neem je veel duidelijker afstand van die zonden, dan wanneer je ze alleen voor jezelf en voor God belijdt. In het eerste geval heeft de duivel

werkelijk geen been meer om op te staan. Het is immers in het licht gebracht.

Als ouders

Als ouders heb je natuurlijk de verantwoordelijkheid om waakzaam te zijn over het leven van je eigen kinderen. Wanneer we weten, dat ze bij iets occults betrokken zijn geraakt is het beter om direct uit te leggen, dat God dit verbiedt en vervolgens de macht van de duivel over het kind te verbreken, voordat er verdere schade wordt aangericht.

Zorgvuldigheid

Diegenen, die zich geroepen weten voor de bediening van bevrijding, moeten zich aan

strikte regels houden, zowel ter bescherming van jezelf als voor de veiligheid van degene voor wie gebeden wordt. Zo moet er zeker voor vrouwen absolute veiligheid en zekerheid zijn in de besprekingen en de bediening. Daarom raden wij aan die bediening bij voorkeur door zusters te laten uitvoeren of zo nodig door een echtpaar. Een bediening alleen is onverstandig, omdat openbaring zo belangrijk is. Twee ontvangen meer dan één.